

Protestantse gemeente Het Trefpunt

Eredienst

zondag 4 september 2022

Lachen... en lachen



voorganger: dr. Jan van Butselaar
organist: Addy Alberts

Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 288

Goede morgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Persoonlijk gebed

INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 146a:1 en 2

Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hoe goed is 't hun die bouwen op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

Votum:

V: Onze hulp is in de naam des HEREN

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet:

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer

G: Amen

Drempelgebed

Zingen: Psalm 146a: 4

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed, elke bede wordt afgesloten met Kyrie, eleison

Loflied: Psalm 146a: 6 en 7

Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezing oude testament: Genesis 18: 1-15

Zingen: Lied 654:1

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Lezing uit de brieven: Jacobus 4: 1-10

Zingen: Lied 654:5

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, -
Gij herder die 't verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

Lezing van het evangelie: Lucas 6: 17-23

Zingen: Lied 654: 6

Zingt dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Verkondiging: Lachen... en lachen

Orgel/pianospel

Zingen: Lied 839: 1, 2 en 4

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein : Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

GELOOFSBELIJDENIS

(we gaan staan)

Apostolicum

Zingen: Lied 345:3

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, -
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

(hierna gaan we zitten)

GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader...

Mededelingen

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 608: 1, 3

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op.
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Heenzending en zegen

G: Amen (3x gezongen)

Z.O.Z.

Inzameling van de gaven

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Myanmar en de 2e voor de kerk

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek.

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 4 september 2022

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de rubrieken 'Aktueel' en 'Kerkdienst in beeld en geluid'